

**BAJONET**  
MINI-STRIP

# DE EEUWIGE VERLIEZER

FL.1,25

BF.0

ANGEVARE

voor een grote keuze in  
de hands Stripboeken,  
Pockets en Sexboekjes  
Regentjesplein 223 A  
Den Haag - Tel. 601266

Nr. 251





# DE EEUWIGE VERLIEZER



....juist omdat het doorlopend  
in het oog valt, door de meeste  
voorbijgangers nog nauwelijks  
wordt opgemerkt, maar deson-  
danks zwijgend verhaalt  
van....



...de roemruchte daden van de velen, die  
op het slagveld vielen en zo onverbre-  
kelijk verbonden werden met de geschiedenis  
van de oorlog....

Voorwaarts...  
om wille van....  
AAAGHHHH!



Het verhaal van de soldaten die  
voor hun leven werden verminkt....



...en van de gezinnen,  
die man en vader moes-  
ten missen.....





...En van hen, die de verschrikkingen  
van de oorlog niet konden verwerken en  
een uitlaatklep zochten!



Deze geschiedenis gaat  
over de eigenlijke held:  
**JAN SOLDAAT**....die  
nooit met welke eerbe-  
wijzen dan ook werd  
overladen....



....maar wél werd genood-  
zaakt huis en haard te ver-  
laten...werk en toekomst-  
dromen op te geven....en  
naar een of andere uithoek  
van de wereld te gaan....



...Daar te vechten,  
en in de meeste  
gevallen te sterven!



September 1939! Wereldoorlog  
II is ontbrand!

Nou, jongens....  
we zijn de klos!  
Morgenochtend om  
acht uur moeten we  
aantreden!

Ja....hang  
je nek maar  
aan de kap-  
stok!



Zeg, Rod....ik snap eigenlijk  
niet goed waarom JIJ dienst hebt  
genomen! Je bent per slot van  
rekening GETROUWD, kerel! Of  
werd je soms OPGEROE-  
PEN?!

Nee, Arnold....  
maar bij mij gaat  
't landsbelang voor  
ALLES!







...De pijn van het scheiden...  
de onzekerheid over de terug-  
keer van de dierbaren....

Pas goed op  
jezelf, Rod, lieverd....  
ik kan je niet  
MISSEN!

Dat HOEF je ook  
niet, schatje! Voor je 't  
weet sta ik weer voor  
je neus!



Een korte oplei-  
dingsperiode en  
dan naar....



AFRIKA!



Onze vier vrienden  
waren bij dezelfde  
eenheid ingedeeld....

Wat een rotgat,  
zeg! Zeiden ze niet  
dat 't Marzuq.  
heette?

Jawel, Donald.....  
Marzuq! Maar hoe KLEIN  
ook....in elk gehucht is  
wel een tent waar je  
wat kunt drinken!



Verroest!  
Kijk DAAR  
's!

Heeft  
wel wat weg  
van 'n café,  
hê?



*Het was inderdaad een kleine herberg.  
Meer rennend dan lopend vlogen ze  
er op af!*

Wie er 't LAATST  
is, betaalt het  
GELAG!  
Okay?

Goed  
hoor, Donald!  
Je bent zeker weer  
's biut, hê?



En even later.....

Wat IS dat  
voor spul?

PROEF 't,  
man...dan merk  
je 't wel!

't Zal me  
'n zorg zijn wat 't  
is....als 't maar  
DRINKBAAR is!



Met de  
schénkster zit  
't in elk geval  
wel snor!





Maar ze zouden nooit weten  
wat 't voor spul WAS, want  
opeens....

GEEF ACHT!  
In de  
HOUDING,  
jullie!

Verrek....  
'k kon niet eens  
meer PROOST  
zeggen!



Alle manschappen voegen zich  
onmiddellijk bij hun eenheid!  
We trekken uit Marzuq WEG!

Waarheen gaat de  
reis, sir?



Dat DOET  
er niet toe! Er  
worden alleen ORDERS  
opgevolgd.....geen  
VRAGEN gesteld!



'n Paar uur later verliet de  
Britse kolonne Marzuq,  
in de richting van....





En de soldaat vergiste zich NIET,  
want achter enkele zandheuvels....



En even later,...









Het was ZELFMOORD...en de kapi-  
tein WIST 't! Deze stormloop zou  
slechts door ENKELEN worden  
overleefd, maar....



....er moest 'n MISSIE volbracht....  
een missie die, indien suksesvol, de  
levens zou sparen van talloze  
LANDGENOTEN!



Na een korte, maar hevige strijd bleek het geluk uiteindelijk toch met de Engelsen te zijn.



Oh,  
mijn God...wat een  
BLOEDBAD!

Hoeveel  
doden en  
gewonden?



Achtendertig  
doden...tien gewon-  
den, sir! Maar we heb-  
ben twee Duitsers  
krijgsgevangenen  
gemaakt!

Dus zijn we nog  
maar met 'n handjevol  
mannen OVER!

Vijf van jullie  
brengen met twee  
trucks de gewonden en  
krijgsgevangenen hier van-  
daan! De rest van ons  
trekt verder!



Sir...een van onze beste  
vrienden is gevallen!  
Mogen wij hem  
begraven?

Geen TIJD, beste kerel! Ons  
EIGEN leven hangt nu af van  
de snelheid waarmee we  
opereren!

Nee, er was geen TIJD! Trou-  
wens....wat deden 'de DODEN  
er nu nog toe...?



Wat deden mannen als Rod, Bill, Heinz en Karl er toe? 't Waren nu de LIJKEN van soldaten, wier namen nooit GESCHIEDENIS zouden schrijven!



Verdere incidenten bleven hun op hun tocht bespaard....

Arme Rod! Wie vertelt het z'n VPOUW?

Daar zal IK wel voor opdraaien! Bah.... die zenuwenoorlog!

Nu zijn we nog maar met z'n DRIEën over!



Tegen de avond  
hadden ze hun doel  
bereikt....IN SALAH!

We hebben de  
opdracht 't vliegveld  
in BEZIT te nemen....  
en het in handen  
te HOUDEN!



Want dan  
zullen onze troepen  
over 'n goeie landingsplaats  
beschikken! En de bewaking  
ervan is niet ZO uitgebreid  
....op z'n hoogst  
honderd man!



De aanval  
moet binnen 't half uur  
plaatsvinden! Drie uur later  
zullen onze vliegtuigen in  
Salah bombarderen en para-  
chutisten neerlaten om  
ONS hier weg te  
halen!



Zwijgend begaven ze zich  
op vijandelijk gebied....

Iedereen m'n  
instructies goed begre-  
pen? Eén groep gaat  
rechtstreeks naar 't vlieg-  
veld! De andere naar  
het Duitse hoofd-  
kwartier!









....want de vijand was ver in  
de meerderheid....en ook  
veel beter BEWAPEND!

RA-TA-TA-TA-TA! BAM!

HELP!!  
Ze slachten ons  
AF!



Maar de Engelsen hadden 't  
verrassingselement aan hun zijde...  
en ze wisten de kansen in hun  
voordeel te keren!

Kommandatur







Ja....ze hadden hun  
missie volbracht!  
Het vliegveld was nu  
in handen van de  
Engelsen....



Als beloning mochten de sol-  
daten met verlof naar huis.  
En de volgende dag....



In Londen allereerst  
de trieste gang naar  
de vrouw van Rod.....



Daarna: de PRET....





....en de opleving van hun  
hoop, dromen en liefde!

...TOTDAT de grote  
worsteling hen  
opnieuw  
opeiste.....

Noemen ze  
dit de INFANTERIE!  
Eerst zitten we in de woest-  
tijn en nu weer op ZEE!  
Nog even , en ze sturen  
ons de BERGEN  
in!

Hou toch  
op met dat gekan-  
ker! We hebben pas  
zes missies achter  
de rug!







10 Juli 1943. De geallieerden gingen, onder 't gezamenlijke commando van de generaals Alexander, Patton en Montgomery, in Sicilië aan land....



...maar niet zonder  
hevige weerstand van  
de Duitsers!



Oh, God....  
daar gaat de  
kleine  
DONALD!







Ja, Guss en Arnold voerden nu een privé oorlog!  
Ze hadden **PERSOONLIJKE** redenen om te doden!







Maar het noodlottige bevel was  
gegeven en de inannen renden met  
de moed der wanhoop in de richting  
van de vijandelijke linies....naar een  
welhaast wisse dood!













...Totdat ze ten slotte een  
eeuwenoud en wondermooi  
klooster bereikten, dat helaas  
een ernstige bedreiging vorm-  
de voor de opmars der geallieer-  
den....MONTE CASSINO!



Februari 1944! Er werd begon-  
nen aan de omsingeling van het  
klooster...en onder de duizenden  
soldaten bevond zich ook kor-  
poraal Guss....



De post kwam binnen en  
Guss las een brief van  
Arnold...

"Hallo, makker!  
Sorry dat ik je zo lang op  
een levensteken van me heb  
laten wachten, maar tot voor een  
paar dagen was ik er nogal slecht  
aan toe! Zo slecht... dat ik  
bang was, dat 't mer  
me GEBEURD was!"



Hij ligt te **IJLEN**,  
dokter! En z'n tempe-  
ratuur is onrustbarend  
**HOOG!**

Hij is levensgevaar-  
lijk **GEWOND!** Als we  
hem niet gauw naar 'n  
hospitaal kunnen ver-  
voeren...



Wat denkt  
u, dokter....  
HAALT hij het  
nog...?

Als we z'n  
arm kunnen ampu-  
teren WEL! Er is koud-  
vuur bijgekomen!

"Het lange wachten....de  
vreselijke PIJN....het gekerm  
van honderden kameraden....en  
toen was IK aan de beurt!"







Ga ik  
DOOD,  
dokter?

Geen sprake  
van, jongen! Maar  
ik zal je linkerarm  
moeten amputeren!

Mijn God...dan  
loop ik in 't vervolg met  
één arm rond...verminkt!  
En WAARVOOR? Oh,  
lieve Heer.....geef  
me KRACHT!



Op de operatie volgde  
de crisis....

Oh...  
de arme  
jongen....

....en toen het langdurige  
en pijnlijke HERSTEL....

Ik geloof wel,  
dat ie nu over  
het ergste HEEN  
is!

Hij moest leren alles met  
één hand te doen!

Die  
vermaledijde  
oorlog ook...!

Kom, Arnold.....kop  
op! Nog een klein rukje  
....en straks WEET je  
gewoon niet anders  
meer!

Tsk!



"Ten slotte was ik helemaal  
beter....maar dat is pas  
enkele dagen geleden,  
Guss!"



"Nou begrijp je waarom ik niet eerder in de pen kon klimmen! Maar hoe 't ook zij, Guss....je vriend Arnold LEEFT....al is 't dan met maar één ARM! Kun je het je voorstellen....ik, verminkt.....?"



"Maar ik dank GOD dat ik KATY had! Door haar....en alleen door HAAR ben ik me mentaal en fysiek weer een normaal MENS gaan voelen...."





"Nou, ouwe jongen... dat was 't dan! Hoop je gauw weer 's te zien! Hou je taai bij de komende operatie "Monte Cassino"! Je vriend Arnold"



Rod en Donald  
allebei dood... en Arnold  
heeft nog maar één ARM!  
Ben benieuwd hoe IK  
er afkom. ...!



Weken werden maanden... en ondanks de aanhoudende geallieerde aanvallen kon dat hele kleine stipje op de landkaart van Italië NIET worden INGENOMEN...



....terwijl de toestand van z'n verdedigers toch volstrekt HOPELOOS was!





Maar WAT de verdedigers van Monte  
Cassino ook deden, 't kon onmogelijk zo  
vernietigend zijn als.....



....de bombardementen, die genadeloos en zonder ophouden door de geallieerden werden uitgevoerd om het klooster met de grond gelijk te maken! Dag in dag uit richtten de bommen de grootste verwoestingen aan.....



Welja....blijf maar WEERSTAND bieden, idioten!... met je onbegrensde vertrouwen in jullie Führer! Maar WIJ geloven niet in één man... maar in de VRIJHEID VOOR DE MENS!



Ook toen de eeuwenoude muren bezweken  
en instortten, BLEVEN de geallieerden  
het klooster bestoken.....



Ten slotte, op 18 mei 1944  
en na een strijd van DRIE  
MAANDEN....

Nu is 't GENOEG geweest! Monte  
Cassino ZAL in onze handen vallen!  
We gaan nu in de aanval met ALLES wat  
we HEBBEN! Het enige wat ik van JUL-  
LIE vraag, is dat een ieder zich  
VOLLEDIG INZET!



En zo begon de hevigste en  
bloedigste slag in  
de geschiedenis.

AAAAGHH!



't Schijnt ze dit  
keer **MENENS**  
te zijn!

Ja...en ik geloof  
**NIET** dat we nu nog  
lang kunnen stand  
houden!



't Liep ten slotte uit op een gevecht van man tegen man!....wild en wanhopig!  
Het was geen kwestie meer van 't KLOOSTER aanvallen of verdedigen....nee, iedere man verdedigde nu 't enige dat hij nog BEZAAT.....





Na een urenlange strijd werden de Duitsers ten slotte overmeesterd door een enorme geallieerde overmacht... en kort daarop....

Grote...  
God....

....gaven ze  
zich over!

Niet meer schieten!  
We geven  
ons over!

...Dit tot grote vreugde  
van de geallieerde troepen.  
De strijd om Monte Cassino  
was gestreden!



En de opmars duurde voort! Maar  
het zou nog 'n jaar duren voordat  
deze oorlog voorbij was... 'n jaar,  
waarin nog veel bloed vergoten  
zou worden....



....vele levens uitgeblust  
en het zaad geplant voor  
ontredender en wanhoop!



Maar desondanks...  
een paar weken  
na de inname  
van Monte  
Cassino....

Kunt u mij ook zeggen  
of Arnold Lewis hier nog  
in het ziekenhuis  
is?

Arnold?  
Ja zeker! Hij is in de  
tuin ....MET KATY  
uiteraard!



En in de tuin....

Ze zien er verdomd  
gelukkig  
uit!

Hoe IS  
't ermee,  
soldaat?







Maar hij moest  
inderdaad **TERUG** naar  
die hel! Eerst naar  
Normandië...met  
alle ellende vandien.....



....doden, gewonden  
en verminnten!

Hier komen  
we nooit meer  
levend **UIT!**

AAAGHHH!

**BLAM!!**



Kom op,  
jongens! Als we niet  
HEEL gauw  
in de aanval gaan,  
LIQUIDEREN  
ze ons!



We moeten die  
TANKS zien uit te schakelen!  
Daarmee zetten die duivels het  
hele strand onder de  
wihete  
LAVA!

BOEM!

ONMOGELIJK,  
korporaal! Zodra ze ons  
in 't vizier krijgen, wor-  
den we GE-  
ROOSTERD!

BOEM!



De vermetelheid van de  
aanval, die gelijk stond aan zelf-  
moord, verraste de Nazi's.....



De TANKS!  
Gooi de granaten naar de  
RADIATOREN!

De bemanningen van de gepantserde dood-  
en verderfzaaiers snaptten wel wat hun lot  
zou zijn....en trachtten het vege  
lijf te redden door op de LOOP  
te gaan! Maar daar werd een  
STOKJE voor gestoken.....



Sorry, makker ...  
maar zo ging 'n goeie  
VRIEND van me er OOK  
aan!

Vriend of  
vijand...we zijn allemaal  
**KANONNEVLEES!** Van  
binnen zijn ze niet beter  
of slechter dan ik!



Plotseling....

Ik heb 't jullie  
wel gezegd! De ver-  
rassingsaanval is  
de.....AAHHHH!

Kor-  
poraal...!



Maar om het Nazi-monster uit te roeien, waren die levens nog niet voldoende! Om er voorgoed mee af te rekenen, moesten nog velen aan de dood ten offer vallen!

Het spijt me!  
De ziekendragers  
komen zo, jongens! Doorlopen,  
jullie!

Sir....het is  
Guss...onze korpo-  
raal, en....



Toen het allemaal VOORBIJ was en het Derde Rijk VERDWENEN, werd in tal van landen hulde gebracht aan de EIGENLIJKE held van deze wereldbrand.... aan hem, wiens naam NIET de GESCHIEDENIS inging....maar werd VERGETEN ....begraven door de TIJD.....aan JAN SOLDAAT, de EEUWIGE VERLIEZER!



PUBLISHED BY EURETIT AND DISTRIBUTED BY  
BALDAKIJN BOEKEN, 20-28 ELISABETHGAARDI,  
BUSSUM. - PRINTED IN SPAIN. D. L. M 8203 156U





**LASSO**  
**BAJONET**



**VICTORIA**  
**OORLOG**



**VICKY**  
**FRONT**



**WESTERN**  
**ROMANTICA**



# MINI-STRIPS



**64** PAGINA'S VOL SPANNING  
EN AVONTUUR! ELKE MAAND ACHT  
NIEUWE TITELS.

**MINI-STRIPS ZIJN OVERAL VERKRIJGBAAR**